

OP EEN BRUG... (((En un puente...)))

Publicado por: JoelFortunato

Publicado el : 10-9-2014 0:17:33

**OP EEN BRUG...
EN UN PUENTE...**

El alma de la noche duerme.
En las señales de humo de los sueños.
De ziel van nacht slapen.
In tekenen van rook van dromen.
De koude zon op de heuvel.
Verse sneeuw in de hoop.
Del sol frío en la colina.
De la nieve dulce con la esperanza.

En un puente... Op een brug...

En el fuego de la memoria.
Más allá de la ceniza.
In het vuur van het geheugen.
Afgezien van de as.
Afgezien van de sterren.
Afgezien van de horloges.
Más allá de las estrellas.
Más allá de los relojes.

En un puente... Op een brug...

Una noche tibia.
El agua. La sed. El viento.
Een warme nacht.
Het water. Dorst. De wind.
Ze lopen en rust in de schaduw.
Van de tijd. Onder de huid.
Caminan y reposan en la sombra.
Del tiempo. Bajo la piel.

En un puente... Op een brug...

En el aliento de arcilla. Campanas. Hojas.
En la espiral de la vida.
In de adem van klei. Campagnes. Bladeren.
De spiraal van het leven.
De pijn van de dood.
De ziel is uitgebracht op een brug.
En la flecha de la muerte.

En un puente el alma se libera.

Autor : JOEL FORTUNATO REYES PEREZ